

Bestyrelsens beretning

2009/10 sæsonen slutter af med meget stift vand, og det rykker nok i de fleste af os for få rigtig vand under kølen.

Selvom de udendørs aktiviteter de sidste 2 måneder har ligget stille så har vi vinteren over har gode timer sammen i svømmehallen.

Tur lysten er også blevet pirret med et par film aftener og sidst også et fint tur paknings foredrag af Allan.

Kigger vi tilbage på sæsonen så har vi haft et støt antal medlemmer på omkring 120.

Der er lidt der er hoppet fra og der er kommet nye kajak venner til.

Vi må dog nok sige at antallet af aktive kajakroere er stadig stigende, så vores målsætning om af få flere folk på vandet er lykket.

Vores instruktører og hjælpe instruktører har haft travlt. Vi har uddannet 22, som har fået et frironings bevis.

På det mere praktiske plan er vores nye hjemmeside nu rigtig kommet igang, og den bliver brugt flittigt.

Vores kajak garderobe er blevet udvidet med 3 nye kajakker og en børne kajak sponsoreret af rytmus.

Vi har fået taget vores klub container rigtig i brug, og den har vist sit værd når vejeret er surt.

Vi har haft nogle dejlige ture i 2009. Det er selvfølgelig blevet til en masse ture på vores smukke fjord, men omverdenen har også kaldt på os.

Turene er blandt andet gået til de eksotiske vande ved Livø, Venø, Hjelm, Helgenæs og Karlby klint.

Jo, udlysten er stor, og vores aktions radius udvides år for år.

Vores økonomi har det godt. Vi er begyndt at sætte penge fra til at kunne bygge for, når og hvis kommunen finder en permanent plads til os.

Det er allerede besluttet at vi i 2010 vil forsøge at presse kommunen til at se på sagen.

Til sidst vil vi gerne sige TAK til alle de der giver et nap med undervejs, det være sig som instruktører,

når der skal laves noget praktisk på pladsen, som arrangører af ture eller i bestyrelses regi.

Vi ses på vandet,

Bestyrelsen

Mariager Kajakklub feb. 2010