

Leif Halling

Emne: VS: Nyhedsmailen december 2009



Nyhedsbrev december 2009

Nyhedsbrevene vil blive udsendt ca. den 1. april, 1. juli, 1. oktober og 1. december

Der modtages gerne indlæg mv. til vores nyhedsbreve. Næste nyhedsbrev udsendes i April 2010 med Jan som ”redaktør”.

Siden sidst...

Filmaften.

(Indlæg af Jan.)

Så kom der gang i vinteraktiviteterne og den første filmaften løb af stablen den 5. november. 16 medlemmer mødte op.

Der blev vist 2 film. Den første var den svenske ”jag paddler” hvor det mest var manøvrering og teknikker det gik ud på.

Den anden film var Pacific Horizon med div. klip fra USA og Canada med nogle af de dygtigste roer derovre fra, de viste os deres natur og tidevandsbølger som de ”leger i” til daglig.

Turberetning.

Karlby Klint – Fornæs Fyr tur/retur. En tur vi husker... 😊

(Beretning af Leif)

Torben, Jørgen, Sven og jeg ramte Karlby Klint fredag d. 30/10 sidst på formiddagen med bil, kajaktrailer og selvfølgelig rigeligt med kajakgear. DMI havde lovet os 5-7 m/s vind fra SØ og letskyet. Så vejrguderne var med os. Vi blev også lige ”udspurgt” af en nysgerrig ”lokal” på cykel med SIDESPEJL. Han skulle jo nødtigt gå glip af noget...

Medlemmer af Mariager Kajakklub undgår helst for lave blodsukkerværdier, så vi startede med rundstykker og basser inden vi gik på vandet.

Vandet ved Karlby Klint bliver hurtigt dybt, så vi ”sælstartede” fra rullestenene på stranden (en enkelt af os startede endda lige ved siden af sin kajak...; o))

Nogle marsvin legede uforstyrret i dønningerne ud for startstedet, så det lovede godt.

Turen gik sydover langs de store og ca. 60 mio. år gamle kalkstens klinte med de karakteristiske brændingshuler. Går du med en lille amatør geolog i maven er her gode muligheder for at finde forstenede søpindsvin, muslinger ol. langs kysten. Jørgen, Torben og Svend var iklædt deres grønlandspagajer, så der blev diskuteret en hel ”pind-ronings-teknik” undervejs.

Efter ca. 6 km. roning, nåede vi nogle solbeskinnede fiskehytter hvor vi gik i land for at konsumere vores mad. Vi fandt en solrig læside og hyggede os i det fine efterårsvejr. Jørgens kone havde lavet nogle fantastiske knækbrød samt noget hjemmebagt kage (mange tak for det) Endnu en af de lokale kom forbi og skulle lige have styr på hvorfor vi var skyllet op på dette sted!!! Stedet ER nu også lidt langt væk fra det meste!!!

Med passende høj blodsukker værdi og et tilsvarende lavt tyngdepunkt, entrede vi alle vandet igen og fortsatte imod Fornæs. Snakken om ”pindroning” fortsatte lige indtil der lød et plask bag mig. En af tur deltagerne (maskeret på billedet for ikke at hænge ham ud) skulle vistnok lige demonstrere et lavt støttetag med pagajens skarpe kant nedad - og havnede i baljen (ca. 9 grader i øvrigt).



Herefter blev der makkerreddet og hældt vand ud af ørerne, inden turen gik videre til Fornæs Fyr. Der var forslag fremme om at han måske skulle ro med et kosteskift fremover. Der er ikke så mange kanter at tage hensyn til...

Der var meget lavvandet da vi nåede til Fornæs, så kajakkerne kunne slæbes op på et flot tangbevokset stenrev, hvorfra vi kunne vade i land. Herligt at mærke efterårs solens varme stråler på ryggen og kaffen i halsen. (billeder fra turen kan ses i vores Galleri på hjemmesiden)

Turen hjemad foregik i let medvind og med en flot solnedgang til bagbord. Snakken gik og der var ingen dramatik i sigte denne gang...



Måske lige med undtagelse af endnu en vand-tur for samme deltager som sidst – bare til den anden side for variationens skyld. Hvad årsagen var, fandt vi aldrig ud af. Men havet har jo som bekendt altid tiltrukket mennesket – nogen mere end andre tilsyneladende. Forslaget med kosteskiftet blev genfremsat!

Da vi nåede retur til bilen, var solen godt på vej ned i horisonten. En dejlig tur med højt humør og nogle festlige indslag var ovre.

Men de brede smil og minderne om en lidt speciel tur, hang nu alligevel fast hele køreturen hjem.

Svømmehal lørdag den 21 november

(Indlæg af Leif)

Vi var mødt op 14 mand høj til årets første svømmehals træning. Der var dømt fri træning hvilket for de fleste betød RULLETRÆNING.

Der blev gået til vaflerne med diverse rul, kravlen rundt på kajakken og selvfølgelig lavet nogle

redninger, når man nu alligevel havnede i vandet.

Bjarne havde sørget for en solid omgang kage så tyngdepunktet kunne holdes tilpas lavt. Af highlights kan nævnes at Torben lykkedes med sit første rul.



Søren rullede nærmest som i koma i Jan's den lille "sorte". Så der blev generelt råhygget i og ved det lune vand...

På billedet ses nogle af de aktive makkerpar.

Kommende arrangementer:

Lørdag den 12. december: Svømmehalstræning (se i Forum)

Onsdag den 23. december: Lille juleaftens tur. Indhold: Rotur, gløg, æbleskiver og sikkert en masse gode kajakhistorier. (se i Forum)

Søndag den 3. januar: Nytårskur med indlagt rotur og champagne (se i Forum)

Lørdag den 16. januar: Svømmehalstræning (se i Forum)

Torsdag den 21 januar: Filmaften. Filmen der bliver vist er "Sea Kayak" med Gordon Brown. En film om tur oplevelserne fra en 4 dages tur langs Skotlands kyst hvor han samtidig viser nogle teknikker. (se i Forum)

Torsdag den 11. februar: Klubaften om turplanlægning og pakning af kajak, skærgårdsroning. Vi har besluttet at lave en klubtur til den vestsvenske skærgård ved øerne Tjørn-Orust i perioden 13-16. maj 2010. Klubaftenen vil være en god optakt til denne skærgårdstur. Så mød op hvis en skærgårds tur lokker. Mere info senere.

Lørdag den 13. februar: Svømmehalstræning (se i Forum)

Torsdag den 25. februar: Generalforsamling – info følger senere.

Lørdag den 13 marts: Svømmehalstræning (se i Forum)