



Nyhedsbrev december 2015

Årets sidste nyhedsbrev er skrevet af flere af klubbens medlemmer. Dejligt med de velskrevne bidrag. Vi har ved hvert af indslagene angivet forfatteren og lavet minimale tilretninger, som efterfølgende er godkendt. Fremover vil vi bruge den samme fremgangsmåde, hvor vi involverer flere medlemmer i at skrive indhold. Vi er blevet fantastisk overraskede over alle de initiativrige kræfter, der er lagt i bidragene, hvorfor dette nyhedsbrev også er længere end normalt.

Nyhedsbrevene bliver normalt udsendt ca. den 1. april, 1. juli, 1. oktober og 1. december.
Redaktion for dette nyhedsbrev: Torben Holmgren og Malene Nielsen.

Hvorfor står der ikke et færdigt klubhus på vores grund? Af Torben Holmgren

Lige efter sommerferien havde vi den endelige finansiering på plads. Huset ville blive opført dels for egne midler, dels for fondstilkud og dels for rentefrie lån. Vi var klar til at søge byggetilladelse, men da kommunen først gik i gang med at undersøge grunden for forurening, jordbundsforhold og afgasning, viste det sig, at vi havde nye og store udfordringer foran os.

Grunden skal klargøres og sikres mod metangas og forurenede jord. Grunden skal hæves 70 cm for at sikre mod fremtidige havniveaustigninger og hele huset skal piloteres med betonpæle. Alt dette skal indarbejdes i vores projekt, ligesom vores byggefirma og arkitekt skal forhandle de endelige løsninger på plads med kommunens ingeniører og beredskabet. Det tager tid, og når alt dette er løst, hvilket det næsten er, gennemgår vi finansieringen endnu en gang så vi kan sikre en stabil økonomi i vores klub fremover.

Vi søger lige nu byggetilladelse, og når de endelige forhandlinger med kommunen er afsluttet, håber vi, at påbegynde byggeriet i det nye år. Om det bliver i januar eller april afhænger af vejr, tilladelser og eksisterende lejeaftaler på grunden.

Årets sidste klubtur

Lørdag den 19. december på vores sidste klubtur på Mariager Fjord i 2015 – opfordres medlemmerne til at trække nissehue på og ro en juletur på 1-2 timer. Omkring kl. 12.00 er vi i land og klar til at nyde lidt gløgg og æbleskiver i klubhuset. Selvom du ikke er med på roturen, glæder vi os til at se dig til gløgg og æbleskiver, så vi kan ønske hinanden god jul!

Brooptagning og julefrokost selv samme dag. Af Bodil Lykke Nielsen

Du skal yde, før du kan nyde; så jeg meldte mig lige til begge dele. Indrømmet, jeg har i den forløbne sæson ikke været en særlig flittig roer, men vejret har nu også været en del blæsende, og jeg trives endnu bedst i smult vande.

Brooptagnings debut. Vaders ejer jeg ikke, men det er der sikkert andre der gør, tænkte jeg, og tog de røde gummistøvler på og kørte til Mariager. Iført vaders og godt humør var flere allerede fuldt i gang med at adskille broen i det blæsende stormvejr. Tjansen med rengøring af broen ved hjælp af kost og spand kunne jeg dog deltage i. Efter broen ved fælles hjælp var blevet rensket og lagt i vinterdvale, blev alle inviteret ind i skurvognen til Eriks helt specielle velsmagende hjemmelavede gløgg.

Julefrokosten, som Anders og Gert havde arrangeret, skulle om aftenen afholdes i spejderhytten i Mariager. Så gummistøvlerne blev skiftet ud med stiletter; og med den medbragte pakke til pakkespillet drog jeg atter til Mariager. Julemenuen bød på den traditionelle, som nu en gang hører sig til. Jule quiz var I åbne overfor. Pakkespillet blev kombineret med sjippetovs øvelser. Jeg nød også, at musikken ikke var højere, end vi alle kunne snakke sammen. En rigtig hyggelig aften og så fik jeg jo også lige mandlen.

Jeg kan kun opfordre medlemmerne til at møde op til kajak klubbens arrangementer. Der er en venlighed, en interesse, en i mødekommenhed og humor blandt jer kajakfolk.

Kajakudflugt til svømmehal. Af Jørn Bjerre og Søren Esmarch

For nye medlemmer er det en fantastisk mulighed at tage kajakken med i svømmehallen. Man kan træne basal fortrolighed med vand og båd, og redning i noget der ligner tropiske omgivelser. Selv om man er en garvet roer, er det altid godt at genopfriske redningsøvelser, så man ved, hvor man har sig selv, hvis og når det gælder. Man bliver ældre, fysikken forandres, grej og båd ændrer sig. En god rutine gør, at man kan ro i det meste vejr og få nogle fantastiske oplevelser hele året rundt, efterår, vinter, forår og ikke mindst sommeren.

Den 28. november, var der igen arrangeret udflugt til svømmehallen i Hadsund. Mødetid var kl. 14:00 ved containerne. På det tidspunkt havde Søren E., Brian og Klaus imidlertid næsten allerede pakket kajakker og udstyr, så vi var allerede ved svømmehallen klokken 14:30. Varmen slog ud i den frostklare eftermiddag, da den venlige bademester åbnede bagdøren, så vi kunne bugsere kajakkerne ind. De få autoriserede gæster i svømmehallen så mistroiske op på os, men forstod da, at de måske også havde svømmet nok, og måske hellere skulle fortrække til baderum og sauna. Kajakkerne fik den obligatoriske spuling, våddragter påmonteredes og snakken gik mellem de efterhånden mange deltagere.

Poul-Eriks håb om, at rigtig mange står i kø for at melde sig til svømmehal, var gået i opfyldelse. Der er fuldt hus, ti roere til ti kajakker. Sågar et potentielt nyt medlem dukker op, og det ene hjørne af bassinet reserveres til hendes første introduktion til og instruktion i kajak. Ellers går folk i gang med at afruste redningerne. Selvredning, både med paddlefloat og a la cowboy. Så forskellige udgaver af makkerredningen.

Og så endeligt begynder de håbefulde, der har sat næsen op efter at lære at rulle, at lure på, hvad det er Klaus gør. Først den ene vej rundt om kajakken, så den anden. Nu kun med en hånd – og alligevel kommer han op på den anden side. Så giver Klaus den tekniske indføring. Rullet opdeles i nogle delprocesser, der gør det muligt både at tænke og forstå, hvad det egentlig er, der sker undervejs i et rul. Det skal lagres i "kropshukommelsen" får man at vide, sådan at kroppen automatisk igangsætter rullet med det rigtige knæ først, så hoftevid, pagaj og hovedet til sidst. Hele hallen summer: Nogle hænger med hovedet nedad og venter på, at kroppen skal huske, hvilket knæ det var, andre scroller sig sidelæns ud eller svinger sig som cowboys.

Efter et par timer, går gassen dog af ballon; det varme vand, den tunge luft og protesterne fra de sjældent brugte muskelgrupper får folk op af bassinet, enige om at det bare er fedt med sådan et par timer, at det bør man gøre noget mere, og en tak til arrangører og instruktører for deres indsats.

Klubtur på Gudenåden fra Ulstrup til Randers. Af Anette Olesen

Fire klubmedlemmer mødtes lørdag den 14.11.15 i Randers ved Naturskolen og kørte fælles til Ulstrup Slæbested, hvor vi satte kajakkerne i en svulmende Gudenå (dog var der lige en tur retur til Randers efter min pagaj). Vi startede ud i dejligt vejr, i perioder høj blå himmel, og flød og styrede mod Langå, hvor en suppe blev varmet op på Trangia og indtaget med varme fra Poul Eriks bål. JA, vi forstår at indrette os.

Der var mange fugle og en enkelt fisk der slog op ganske kort fra os, en havørred på nok 76 cm - 100cm, ja måske lystfiskermål. Alt i alt en fin tur, hvor vi sagtens kunne holde varmen trods årstiden. Det er let at ro de ca. 20 km, da det er medstrøms. Der må en gentagelse til, da der er flere der har ønsket en gentagelse, som ikke kunne være med.



Vores tur på Hjarbæk Fjord. Af Brian Sørensen og Søren Esmarch



Lørdag den 17.10.15 pakkede vi vores kajakker på traileren. Vores lørdagsroning var ændret til en tur ud af fjorden. Anette og Søren E. stod for turen, som fik navnet "Pandekageturen".

Med Anders, som trækker traileren, når vi dæmningen ved Virksund Havn, hvor turen skulle have sin start. Der fik vi en kop kaffe og Marions hjemmelavede boller.

Dagens vejr var ikke lige som vejr-guderne havde spået, men med den rette påklædning betyder det ikke så meget. Det var halvkøligt og diset, og det så ud som om, at det havde

det tænkt sig at skulle være hele dagen. Vi håbede på lidt opklaring, men det fik vi desværre ikke. Kajakkerne blev pakket og gjort klar til afgang. Slusemesteren åbner slusens nord port og vi samles alle i slusebassinnet, lidt spændte på, hvad der sker, når slusens syd port åbnes. Nord porten lukkes, og kort efter åbnes syd porten. Der sker ikke rigtigt noget; vandet er roligt, og vi ror ud på fjorden langs kysten mod byen Knud i en nærmest fortryllende efterårsdis, hvor vi lige kan ane solen kæmpe for at brænde gennem.

Hjarbæk Havkajakklub holder til i Knud. Meget hyggeligt sted, som de delte med en lille fiskerby. Her holdt vi en lille pause med kaffe og kage, inden turen fortsatte mod Hjarbæk Havn/Hjarbæk Kro. På turen derhen mødte vi en sæl, som var noget nysgerrig på os. Det var fantastisk, at man kunne komme så tæt på sælen. Måske havde den også hørt, hvad vi var på vej til.

Vi gik på land og gjorde klar til frokost. Endelig kom dagens højdepunkt. Anette og Søren E. gør primus og pander klar til pandekager mens frokosten indtages. Primusserne tændes, panderne varmes og den medbragte pandekagedej hældes på panderne, og en fantastisk duft breder sig. Vi spiser pandekager med sukker og sirup, med hjemmelavet syltetøj, marmelade og chutney. De var bare så gode. Nok fordi de blev nydt i naturen i det kølige vejr og ikke mindst det gode selskab. Det var vist ingen, som gik sultne fra bordet.

Det er fantastisk, at man kan samle en pæn flok på 11 mennesker til sådan en tur. Det skal dog siges, at der var plads til flere. Så til "de nye" overvej at tag med. Det er vi sikre på, at I ikke vil fortryde. Chili Søren havde lavet marmelade...og naturligvis med chili. Denne normalt søde smag havde fået et pift. Det var en speciel smagsoplevelse, men det smagte faktisk dejligt.

Nogle af os skal lige prøve "den Norske Brøle sten", og står og råber lidt. Det er vist godt, at vi er alene på havnen.

Godt mætte ror vi nu tilbage. Der er blevet lidt mere diset, og vi ror tæt sammen på krydset fra Hjarbæk havn til Lynderup kyst. Da vi når kysten, klarer det lidt op og solen bryder næsten igennem. På et tidspunkt var vandet fuldstændigt spejlblankt. Der er en flot og nærmest fortryllende efterårsdag. Vi er heldige at sidde her og opleve sådan en dag sammen med de andre.



Turen hjem foregik i et lidt højere tempo, da vi skulle igennem slusen inden lukketid klokken 16. Det nåede vi i fin stil. Turen løb op i knap 20 km.

På land igen rigges bådene af og traileren pakkes. Vi spredes i alle retninger, da de fleste skal noget bagefter. Et lille hold kører tilbage til Mariager for at tømme og aflevere traileren med tak for lån til Klaus og Torben.

Vi er sikre på, at dette arrangement som helhed, kunne gå hen og blive en tradition. Det er jo ture som denne, som gør det ekstra fedt og være kajakroer. Der blev hyggesnakket og

pjattet... Dagens tur er hermed indskrevet i hukommelsen som en vellykket og dejlig tur. Endnu en stor tak til Anette og Søren E. for initiativet til dette.

Video og Mariager Kajakklub. Af Leif Halling

Vi har igennem en årrække opsamlet en del fotos i vores "Galleri" på hjemmesiden www.mariagerkajakklub.dk fra vores mange klubaktiviteter.

Tiden er løbet noget fra denne form for billede-indsamling pga. tidskrævende opdatering, og fordi vi nu også kommunikerer på andre platforme f.eks. Facebook. Her linkes og uploades der også billeder og video klip fra vores ture. Billederne er på en fin måde med til at levendegøre oplevelser og inspirere andre til at komme på vandet.

Som medlemmer af vores Facebook-gruppe nok har bemærket, har jeg uploadet en lille video.

Ideen har været, at

- vise hvad havkajaksporten kan indeholde
- vise nogle af vores klubaktiviteter
- inspirerer eksisterende medlemmer til nye aktiviteter
- informerer andre (måske kommende medlemmer) om havkajak mulighederne i klubben.

En mulighed kunne være at integrere videoen på vores hjemmeside; nogen i klubben har nok den tekniske ekspertise. Der kunne så efterfølgende laves en ny video med nyt og aktuelt indhold måske årligt. Videoen kunne derved give aktuel info om "året der gik" og samtidig give potentielt kommende medlemmer et indblik i klublivet.

Nu er jeg langt fra med på alle ture og er derfor afhængig af, at andre bidrager med billeder og videoklip. Ellers bliver det nok en "smalfilm" - billedligt talt ☺

Brænder nogen inde med gode ideer/muligheder og kreative tiltag, hører jeg gerne fra jer...
Mail: leifhalling56@gmail.com. Mob: 2990 1956. Eller smid en kommentar på Facebook.

Status på svømmehalstræning

Vi får til den kommende sæsons svømmehalstræning brug for flere, som har bassinprøven til Hadsund svømmehal. Hvor er det fantastisk, at så mange har budt ind på Klaus' opfordring til at hjælpe med denne opgave. Inden jul har vi et overblik over alle datoer til svømmehalstræning, melder vi dem ud på Facebook og på hjemmesiden.

Musik i Rytmus

Hold øje med Facebook. Der er efterhånden mange som ud over kajakarrangementer også følges til foredrag, musikarrangementer eller forskellige andre sportsaktiviteter. Aktuelt er vi nogle, som skal høre Kristian Lilholt i Rytmus den 16. januar 2016, og vi håber at flere har lyst til at mødes her.

Tak for et godt 2015

Den samlede bestyrelse for Mariager Kajakklub ønsker alle medlemmer og deres kære en glædelig jul og et lykkebringende 2016! Vi glæder os allerede nu til at opleve endnu flere hyggelige og spændende udflugter og sociale arrangementer i 2016 med nuværende og forhåbentlige nye medlemmer i klubben. Og ikke mindst glæder vi os til at tage det første spadestik til vores nye klubhus.

Klaus Hymøller, Claus Holm,
Torben Hymøller, Anette Olesen
Malene Nielsen og Torben Holmgren.



Sponsor for Mariager Kajakklub:

